



Bijzonder modulair

Wonen zoals het gezin van Amir

We zaten letterlijk op elkaars nek in het azc en waren toe aan een volgende stap. Een eigen plek met meer privacy. Waar we echt onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving. Inmiddels hebben we een eigen woning waar de kinderen zich thuis voelen en nieuwe vriendschappen met buren zijn ontstaan.

 Bijzonder
gewoon
wonen